

Rondje Nederland langs de grens via de knooppunten

Zwolle – Vasse 17-07-2016 61 km. Zon 22 gr. W.wind 3.

Vandaag de 1e dag van ons rondje Nederland via knooppunten langs de grens.

Lia en Ruud zijn rond 10.00 uur bij ons en na een kop koffie pakken ook zij hun fietsen op, om 11.00 uur vertrekken wij met zon en de wind in de rug.

Een perfecte fietsdag en dat is fijn om weer te wennen aan het fietsen met bepakking; het voelt echter gelijk al weer vertrouwd.

Mooie route via Dalfsen – Ommen – Marienberg en dan richting Kloosterhaar aan de grens want daar start onze tocht echt en hopelijk over ca. 4 weken ons eindpunt van de officiële route die we gaan volgen. Mooi landschap, prachtig weer en we stoppen bij een leuke camping, De Tutenberg in Vasse, het is geweldig.

Tentje is rap opgezet en we genieten van de mooie locatie en van het heerlijke weer; wat voelt het weer fijn om op pad te zijn.

Onze traditie om op zondag uit eten te gaan is extra leuk voor ons omdat wij worden getrakteerd op een heerlijk etentje door Lia en Ruud; nog ter ere van ons 45 ½ jarig huwelijk. Het is een gezellige avond met lekker eten en mooi weer, helemaal goed en een mooi begin van onze fietstocht.

Vasse – Enschede 18-07-2016 80 km. Zon 26 gr. W.wind 2.

Ons tentje is gelijk alweer vertrouwd en als we opstaan zien we een prachtig blauwe lucht; perfect fietsweer.

In het dorp doen we boodschappen voor de lunch en nemen gelijk wat lekkers voor de koffie mee, gezien de route verwachten wij dat we zelf koffie moeten maken.

De route is prachtig en rustig; bij Latrop komen we langs een camping met een koffieadres; altijd weer verassend en we vragen vriendelijk of wij de koeken uit de fietstas bij de koffie mogen opeten, geen probleem. Deze streek staat bekend om zijn gemoedelijkheid en dat klopt tot op heden, alleen maar vriendelijke mensen ontmoet.

We steken het riviertje de Dinkel over en pikken zo nu en dan een stukje Duitsland mee. De eerste lekke band in Lia's achterwiel geeft geen probleem en met een nieuwe band op voorraad is dat snel geregeld.

In Duitsland zijn de knooppunten niet zo goed aangegeven als in Nederland maar ook dat zorgt niet voor problemen. In Glanerbrug doen we de boodschappen en camping de Twentse Es ligt er kort bij. Best veel kilometers maar prima te doen mede door het mooie weer en de rustige route, volop genieten dus.

Enschede – Winterwijk 19-07-2016 81 km. Zon 28 gr. W.wind 2.

Heerlijk als je opstaat en het is mooi weer, we gaan eerst naar Glanerbrug voor boodschappen want volgens het routekaartje komen we niet door veel plaatsjes maar echt door het buitengebied. Omdat we zo kort mogelijk langs de grens fietsen zal dit de hele tocht wel zo blijven en zullen daar dus op moeten letten.

Dit is een prachtige streek, afwisselend door bos en langs akkers waar de koeien liggen te glimmen in de wei, geen enkel erf ligt er onverzorgd bij; alles pico bello.

Net over de grens treffen we een prachtige gaststätte bij een watermolen waar ze lekkere koffie met een enorme punt appelgebak met echte slagroom serveren.

Een prachtige plek met meerdere bijgebouwen en terrassen en zo netjes en verzorgd, zelfs de kranen op het toilet zijn in de vorm van een watermolen.

Wederom een lekke band bij Lia en ook nog op de zelfde plek dus de buitenband goed gecontroleerd maar niets gek gevonden.

In het Duitse plaatsje Oeding doen we boodschappen en daarna de SVR camping 't Diekhoes onder Winterswijk opgezocht, moeilijk te vinden maar met behulp van de navigatie goed te doen.

Prima plek, keurig met mooie plaatsen en zelfs nu in het hoogseizoen nog volop ruimte. Een mooie fietsdag en met dit heerlijke weer is het op de camping ook perfect.

Winterswijk – Megchelen 20-07-2016 58 km. Zon 32 gr. Z.O.wind 2.

Lekker geslapen en in de zon is het al behoorlijk warm, we vertrekken om 8.30 uur en pikken de route alweer snel op.

Vandaag niet zo'n lange tocht en in de ochtend is het nog heerlijk fietsweer, de knooppunt nummers zijn hier onlangs gewijzigd en daardoor komen we wat aan het klooiën. Dit hebben we de afgelopen dagen ook al gehad en is best lastig en irritant omdat we vlak voor vertrek de hele route nog hebben gecontroleerd bij de site Nederland Fietsland en daar was e.e.a. nog niet bijgewerkt.

Maar het komt altijd weer goed en we fietsen verder over rustige wegen en aardig wat zandpaden wat prima te doen is met dit droge weer. Het landschap veranderd; minder koeien in de wei en ook de stijl van de huizen is anders, leuk om te zien.

We zetten onderweg koffie en genieten van de omgeving en de lekkere eierkoeken van Lia. We volgen een stuk grensweg langs het water met de toepasselijke naam "Grensloosroute". In Dinxperloo doen we boodschappen voor lunch en avondeten want we komen geen plaatsjes meer door.

De SVR camping de Bosrand in Megchelen is gemakkelijk te vinden en op het terras kunnen we een lekker koud biertje kopen, Lia komt er wat bekaaid bij af want voor haar is er een glaasje ranja. Mevrouw komt er gezellig bij zitten en ze vertelt met een bepaald droge humor bijzondere verhalen; het is een beetje haar one woman show. Later op de avond vertelt ze dat ze getroffen is door de ziekte van Lyme, niet tijdig ontdekt en behandeld, dus is haar gezicht half verlamd en heeft ze veel gezondheidsklachten. Erg sneu en nu snappen we ook beter dat het haar allemaal niet meer zo gemakkelijk valt om de camping te runnen.

Tegen 18.30 uur gaat het wat onwederen met een klein beetje regen maar de bui trekt mooi aan ons voorbij. Een warme dag maar goed te doen; ook vanwege het gering aantal kilometers.

Megchelen – Millingen aan de Rijn 21-07-2016 65 km. Zon 28 gr. W.wind 3.

Vannacht heeft het een beetje geregend maar bij het opstaan prachtig weer en om 8.30 uur stappen we weer op de fiets.

Het landschap en de bebouwing is al weer anders; best wel bijzonder in zo'n klein land en dan toch zo verschillend.

In 's-Heerenberg al vroeg aan de koffie en worden we getraakteerd op heerlijk gebak ter ere van kleinzoon Quinten die 4 jaar is geworden. Bij de Jumbo doen we boodschappen en alras fietsten we langs de Rijn, bekend terrein maar altijd mooi.

Bij Tolkamer op een pick-nickplaats aan de Rijn en in gezelschap van veel grijs zitten we lekker te genieten van de grote schepen die langs varen en van de mensen om ons heen. Met de drukke pontje bij Millingen varen we naar de overkant; al diverse keren gedaan maar altijd weer leuk al is het alleen al om de mensen te bekijken die wat gestrest om zich kijken of het allemaal wel goed komt.

Boodschappen doen we in Millingen en fietsen daarna naar camping Zeelandshof een eindje buiten Millingen, daar is genoeg plek voor fietsers. Een mooi schaduwplekje onder de boom en in gezelschap van allemaal 4daagse lopers wat leuk is om te zien, mensen die na een dag wandelen de auto uit rollen omdat ze geen stap meer kunnen zetten.

Later op de avond wordt de speciaal ingerichte masageruimte druk bezocht en heerst er al vroeg op de avond rust want morgen is de "tocht der gladiolen".

Voor ons weer een gewone fietsdag, net zo fijn.

Millingen aan de Rijn – Bergen 22-07-2016 58 km. Regen/onweer/zon. 25 gr. W.wind 2.

Het heeft de afgelopen nacht wat geregend en bij het opstaan zien we een dreigend donkere lucht. En ja, we hebben net ons broodje op en het begint te regenen en te onwederen dus duiken we ons tentje weer in; na een half uur wordt het wat droger en lichter dus snel opbreken en oppakken.

Bij het toiletgebouw gekomen begint het alweer hard te regenen en daar horen we dat het volgens buienradar het de hele morgen zal regenen en onwederen.

Er is gelukkig een eenvoudig onderkomen met t.v. en koffie waar we kunnen verblijven en kijken naar de verregende 4-daagselopers, maken een praatje en wachten daar tot 11.30 uur en dan vertrekken wij.

Het wachten heeft dan ook lang genoeg geduurd en we zijn blij dat het weer is opgeknapt. Gelukkig treffen wij geen zandpaden – want die zijn na zoveel regen waarschijnlijk onbegaanbaar – maar fietsen door het rivierenlandschap richting Groesbeek waar we behoorlijk moeten klimmen. Best pittig, de weg is nat en modderig en met vrij veel verkeer, we zijn blij dat we dat maar weer gehad hebben.

In Beek doen we lunch boodschappen en later in Bergen kopen we het avondeten en vinden dan al snel de keurige SVR camping de Smal in Nieuw Bergen.

Vandaag niet veel kilometers vanwege de late start maar dat maakt ons niets uit, morgen is er weer een dag.

Bergen – Reuver 23-07-2016 75 km. Nevel/zon. 27 gr. N.O.wind 2.

Bij het opstaan is het nevelig maar wel een prima temperatuur.

We rijden eerst naar het dorp voor de boodschappen, het is zaterdag en dus kopen we extra brood en beleg voor morgen want op zondag zijn er niet veel winkels open.

De route is daarna weer snel opgepakt en we gaan door bos en een afwisselend landschap, echt heel leuk. Wel veel zandpaden, maar die zijn prima te doen en we hebben de wind in de rug met weer een heerlijk zonnetje erbij.

We zien enorme kassen waarin tomaten en aardbeien worden geteeld en richting Arcen ook veel rozenkwekerijen. In Archen treffen we een goede bakker met lekkere koffie en overheerlijke vlaai, het is weer genieten.

Via een leuke en afwisselende route komen we in Venlo en zoeken daar de Bever winkel op voor camping gas om te koken en een stoeldopje die is afgebroken.

We worden goed geholpen en zoeken dan een lunchplekje, niet echt gezellig maar de fietstassen moeten weer leeg om daarna boodschappen te doen bij de enorme AH XXL. De bewegwijzering is gelukkig goed want we moeten de hele stad door om de route op te pikken naar Reuver. Daar treffen we de leuke Vekabo camping Natuurplezier pal aan de grens en we worden verwelkomt door een vaste gast omdat de eigenaar er vandaag niet is, hij vertelt ons dat er iets verder op een leuk terras is.

Inderdaad, gezellig en druk met een prima biertje, we kijken terug op een prachtige dag.

Reuver – Susteren 24-07-2016 57 km. Bewolkt/vochtig/zon. 29 gr. N.O.wind 2

Voordat we vertrekken doen we geld in de brievenbus want we hebben de eigenaar van de camping niet gezien. De route loopt langs de camping, dus we zitten gelijk op de goede weg, veel zand- en grindpaden die ook behoorlijk nat zijn.

De bui die we gisteravond zagen en hoorden was niet ver van ons gevallen.

De klimmetjes en de modderige fietspaden zijn best pittig dus zijn we blij dat er in Vlodrop een koffieadresje is en daar nemen we natuurlijk ook wat lekkers n.l. een Bienenstich, een plaatselijke lekkernij.

Vandaag veel dagjesmensen met e-bikes en op racefietsen, echt zondag en mede natuurlijk door het mooie weer.

De SVR camping De Hommelhof in Susteren is weer totaal anders dan gisteren maar ook weer prima, het blijft leuk om iedere dag weer ergens anders de tent op te zetten. Tegen de avond fietsen we naar Susteren een beetje raar lang plaatsje waar we eerst wel een gezellig terras vinden maar ze enkel een drankje schenken.

Later vinden we een eenvoudige eetgelegenheid, het is er druk en het eten is goed.

Terug op de camping horen we van alle kanten ambulances, brandweer, politie en zelfs landt er een traumahelikopter op het veldje voor ons.

Aan de overkant is een grote recreatievijver, er is vermoeden van een verdrinking.

Iedereen op ons veld is er stil van en je kunt alleen maar hopen dat het vals alarm is, als het donker geworden is heeft men nog niets gevonden.

Op de camping spreken we een mevrouw die ook ongeveer de zelfde tocht als ons fietst en zij vertelt dat we zeker op 2000 km moeten rekenen.

Dat zijn er wel wat meer dan waarop wij hebben gerekend, wij denken zelf aan ongeveer 1600 km, we zullen het zien en we hebben tijd.

We kijken terug op een mooie fietsdag maar zijn wel geschrokken van alle commotie, je realiseert je weer dat het zo maar kan gebeuren dat een familie een vreselijk bericht krijgt.

Susteren – Vaals 25-07-2016 80 km. Bewolkt/zonnig 22 gr. W.wind. 2

Het is bewolkt maar de temperatuur is alweer prima en zoals altijd om alweer 8.30 uur op de fiets. Het meer aan de overkant is nog wel afgezet met rood/wit lint maar we weten niet wat er werkelijk gebeurd is.

Via Susteren naar Sittard en daar doen we boodschappen, het is nog te vroeg voor koffie maar in Doenrade pakken we toch een koffieadresje, het is maandagmorgen dus is er niet zoveel open.

De eigenaresse (niet zo'n sportief type) kijkt met bewondering naar ons en zegt dat wij wel bikkels zijn en dat is altijd weer een opsteker.

De route blijft afwisselend met vrij veel klimwerk en zand/grind paden dus pittig.

Voor Kerkrade wel een heftige stijging dus maar een stukje lopen, ook veel omleidingen maar wel prima aangegeven. Na Kerkrade gaan we door industriegebied langs en over snelwegen en dat is niet leuk. Gelukkig duurt dat nooit zo lang en gaan we op weg naar Vaals voor ons overnachtingsadres. Dat geeft nog wat verwarring echter de navigatie brengt ons keurig naar de camping Hoeve de Gastmolen in Vaals. De camping wordt vanaf de Duitse kant (waar we fietsen) niet aangegeven, vandaar dat het even zoeken is.

Pittige tocht en 80 km op de teller, het is mooi geweest; nu op een leuke camping met meerdere fietsers en nog steeds lekker weer. Gelukkig staat er in de krant dat men niemand in het water heeft gevonden bij Susteren, dus gelukkig toch loos alarm.

Vaals – Lanaken (B) 26-07-2016 62 km. Bewolkt 23 gr. Z.W. wind 2.

Wederom mooi weer, geen zon maar heerlijk fietsweer.

Het is even zoeken om op de route te komen maar dat gaat ons steeds gemakkelijker af. We krijgen direct al aardige klimmetjes die al snel in de catorogie pittig komen en dat zal de hele rit wel blijven in het Limburgse.

De route loopt ook anders dan we denken; Henk fietst halverwege de steile weg nog weer terug omdat er wat onduidelijkheid is over de bordjes.

Het blijkt dat we toch wel goed gaan en we komen uiteindelijk over het drielanden punt waar het nog rustig is en het er wat rommelig uitziet. In Sippenaeken treffen we een goed koffieadres met heerlijk gebak, dat hebben we echt even nodig.

De route blijft pittig dus soms even lopen met daarna weer een afdaling waarbij de snelheid oploopt tot dik 50 km, dus goed opletten.

Jammer genoeg krijgt Lia weer een lekke band dus nu wordt de velg helemaal beplakt met tape omdat nog steeds geen oorzaak te vinden is. Vanaf nu hebben we een "band in bedje" wat hopelijk de juiste oplossing is. In Slenaken stoppen we voor de lunch boodschappen, geen goedkoop adres maar wel extra lekker.

In Eijsden stoppen we om proviand in te slaan en na het pontje over de Maas bij Eijsden komen we op een vlak stuk en dan gaan de kilometers een stuk gemakkelijker.

Dat is lekker na al dat geklim en we fietsen op ons gemak naar de camping Jocomo in Lanaken. Henk weet de weg nog goed van het rondje Vlaanderen omdat we hier toen ook hebben gestaan. Reiny herkent alleen de dochekaartjes nog maar het blijkt dat de receptie en sanitair helemaal is vernieuwd. We kijken terug op een pittige maar mooie fietsdag.

Lanaken(B) – Budel 27-07-2016 93 km. Half bewolkt/zon 22 gr. Z.W.wind 3

Lekker geslapen en om 8.30 uur weer op de fiets. We zijn 1 km. op weg en is Lia's band weer zacht -het zal toch niet- maar gelukkig niet lek alleen maar even oppompen. We moeten terug naar Lanaken om op de route te komen en gaan dan mooi langs de Zuid Willemsvaart met de wind in de rug, dat is echt een makkie, we maken wel 3x zo snel kilometers als gisteren.

Bij Stockum aan de Maas treffen we een eenvoudig koffieadresje waarbij we voor de energie de Snickers uit de tas halen. De route is goed aangegeven en in Maaseik vinden we de grote supermarkt van Cortruit waar Reiny heel wat moeite moet doen om brood te kopen, ze heeft haar brood niet in de goede zak en dan kun je niet afrekenen; Belgen zijn toch anders dan Nederlanders.

In Kessenich vinden we een mooi plekje om ons broodje te eten en lachen nog even na over het moeizaam gekochte brood dat echter wel goed smaakt.

Soms hebben we de wind een beetje tegen maar we komen verder dan gedacht n.l. in Budel waar de eenvoudige maar goede en goedkope SVR camping De Hoef op ons wacht. De wind is fris maar de dreigende bui gaat aan ons voorbij.

Budel – Hooge Mierde 28-07-2016 67 km. Regen/zon 22 gr. W.wind 3.

Het is behoorlijk grijs als we opstaan en het wordt ons al snel duidelijk dat we het niet droog houden vandaag. Eerst maar naar de Jumbo en ja hoor het begint te regenen, buienradar geeft aan dat het om 9.30 uur droog is en dat klopt op de minuut af.

In Schaft – een zeer toepasselijke naam – is er koffie met natuurlijk gebak waarna we de route volgen die mooi door de bossen gaat en dat scheelt in tegenwind.

Het heeft lang geduurd maar nu zien we onze eerste ree, tot op heden nog niets gezien zelfs geen eekhoorn terwijl de route door rustige gebieden gaat.

In Luyksgestel worden we stil van de schade die de storm met enorme hagelstenen een tijdje terug heeft veroorzaakt.

Zoveel daken die nog afgedekt zijn met zeil, wat een enorme impact heeft dit op het plaatsje. Voor ons een bericht wat je op het journaal ziet voorbijkomen maar in werkelijkheid een enorme ravage, er hangt gewoon een bedrukte sfeer.

In Reusel doen we boodschappen en dan op weg naar camping Den Ezel in Hooge Mierde; wat een tegenvaller. De eigenaresse is er niet en de telefoon wordt niet opgenomen, vanaf het grote en keurige terrein worden we alleen maar argwanend aangekeken door de grijze bewoners. Wij proberen contact te maken maar niemand wil ons verder helpen er kan nauwelijks een woordje af. Wij kijken elkaar aan en beslissen dan; hier willen we niet staan wat een treurigheid, iedereen kijkt naar ons alsof we van een andere planeet komen. Gelukkig is een eindje terug nog een camping die Zerofield heet en op het eerste oog wat vreemd overkomt door de wat verwaarloosde indruk, maar als we het terrein oplopen worden we allerhartelijkst ontvangen. Het blijkt best een bijzondere camping te zijn, de eigenaar is een fervent fietser en komt wat alternatief over.

We krijgen een prachtige plek en komen erachter dat we op een 'stralingsvrije' camping staan met bijzondere gasten en mooie hurt tenten op natuurlijk aangelegde velden. Dat is heel wat anders dan camping Den Ezel, waar we nog steeds om moeten lachen, wat een verschil met de ontspannen sfeer die we hier ervaren.

Wat is het toch leuk om iedere keer weer verrast te worden.

Hooge Mierde – Chaam 29-07-2016 77 km. Regen/opklaringen 21 gr. Z.W.wind 4.

Het begint te regenen net voordat we willen ontbijten en eten we ons broodje in het tentje, volgens buienradar is het om 9.00 uur droog dus wachten we maar even af. En ja, het klopt het is droog om die tijd en kunnen we vertrekken.

De route loopt door het bos daardoor valt de wind mee, we rijden over het landgoed Utrecht met een enorme golfbaan waar het nu nog rustig is.

Later wordt het landschap meer open en in Hilvarenbeek stoppen we voor koffie en boodschappen. Hierna hebben we de wind pal tegen en rijden over hoofdzakelijk klinkerweg en dat is niet echt leuk.

Gelukkig vinden we een beschut bankje om ons brood op te eten, even later moeten we ook nog de regenjas aan maar dat duurt gelukkig niet lang.

De route gaat kort langs of op de grens en zo nu en dan pikken we een stukje België mee en dat maakt het toch wel weer leuk.

In het plaatsje Meer treffen we een winkel en gaan met de tassen gevuld naar Chaam waar de natuurcamping Beekdal moet zijn.

Dat klopt en we verwonderen ons dat in het hoogseizoen de beheerder op dit tijdstip niet aanwezig is maar morgenochtend aanwezig zal zijn om af te rekenen.

We zoeken een beschut plaatsje want het waait hard, wij staan tegenover een camper die de hele avond meerdere keren luisteren naar de herhaling van een t.v. programma waarbij de namen worden genoemd van de omgekomen Joden in de 2e wereldoorlog. Het geeft een raar gevoel om dit in juli op een camping te horen en we vragen ons af wat de reden kan zijn maar het onderwerp is misschien te pijnlijk om hierover in gesprek te gaan. Zo is iedere dag weer bijzonder.

Chaan – Hoogerheide 30-07-2016 65 km. Bewolkt/regen 20 gr. Z.W.wind 3.

Het is droog maar bewolkt en om 8.30 uur staan we met meerdere gasten klaar bij de receptie om te betalen, het geeft toch een beetje raar gevoel dat op zo'n manier in het hoogseizoen een camping wordt gerund.

De route loopt vandaag door een dun bevolkt gebied, wel heel veel kwekerijen van planten en bomen.

Geen koffieadres te zien dus zelf aan de slag en dat gaat dan ook weer prima en volgens het routekaartje wordt het ook een lunch met brood en jam want er zijn weinig plaatsjes in deze streek. Maar in het dorp Achtmaal kunnen we toch een lekkere lunch kopen en dat is een leuke meevaller.

Helaas om 12.30 uur gaat het regenen, dan zacht maar ook wel hard en dan ben je weer zo blij met een overdekt hok waar je droog zit om te kunnen lunchen.

Het blijft tot 15.30 uur regenachtig en het is dan gelijk een stuk frisser.

Op de drukke camping de Groene Papegaai in Hoogerheide krijgen we met z'n vieren een plaatsje op 1 plek omdat de camping vol is en dat is niet royaal, we staan kort op onze burens waar we gelijk maar even een praatje mee maken. Aardige mensen uit Groningen ze hebben er geen probleem mee dat we zo kort bij ze staan, het is maar voor 1 nachtje.

Henk maakt de kettingen van de fietsen schoon en maakt daarbij een zwarte plek op het werkelijk keurige gras. In het reglement van de camping staat dat je zelfs de aardappelen niet mag afgieten in het gras dus poetsen we het gras zo goed mogelijk schoon, ja je doet wat om een nette campinggast te zijn. We bestellen bij de camping broodjes voor morgen want dan is het zondag en is er geen winkel open.

Hoogerheide – Perkpolder 31-07-2016 66 km. Bewolkt/zon 21 gr. N.W.wind 3.

Om 7.00 uur regent het, maar een kwartier later is het gelukkig droog en gaan we onze kletsnatte tent inpakken, dat is geen probleem maar als alles droog is gaat het toch gemakkelijker. Met onze 4 vers gebakken pistolets in de tas weer op weg voor een nieuwe fietsdag. Het gaat voorspoedig, mooie weg en nog weinig wind maar later krijgen we toch een stuk zandweg met kuilen waar het water in staat, gelukkig is het niet zo'n lang stuk. Het weer klaart gelukkig op maar ook de wind die we tegen hebben trekt aan.

Het is nog te vroeg voor koffie als we door Ossendrecht komen, maar later moeten we toch weer aan de slag om zelf koffie te maken met een snicker uit de voorraad.

We zien grote groepen wielrenners op de zondagmorgen – allemaal met volgwagen – en dat is typisch iets voor Belgen, maar ook wel handig in deze streek want er zijn hier weinig voorzieningen.

Het landschap is vlak en polderachtig en we zien nergens iets van een eettentje ofzo dus zijn we blij dat we broodjes bij ons hebben en met een blikje vis uit de voorraad smaakt het weer goed.

Het wordt gelukkig zonniger en warmer en daardoor aangenamer want er staat een stevige wind. We gaan vandaag over met het fiets/voetveer Kruiningen/Perkpolder en daar zijn we al om 14.15 uur en de pont vaart pas om 17.00 uur.

Gelukkig is er een bankje in de zon en het is druk met wandelaars en fietsers, echt zondagmiddag. Toch gaan we op zoek naar een terrasje in het dorp Hansweert voor een drankje en ijsje. We gaan op tijd weer terug en er staan inmiddels meer mensen op de pont te wachten die keurig op tijd komt aanvaren.

Om klokslag 17.00 uur vertrekken we, een prachtige tocht met schitterende wolkenlucht en helder zonnig weer, het is super genieten.

De camping ligt op 5 minuten fietsen van de pont, een leuk veld met een aardige mevrouw die vertelt dat het beoogde eetadres waarschijnlijk al vroeg dicht is dus besluiten we op de camping te blijven.

We maken een profosorische maaltijd met eitjes uit de voorraad van mevrouw en een fles perensap uit de shop. We leggen alles uit de fietstas bij elkaar en krijgen zelfs nog iets aangeboden van onze burens maar dat is niet nodig we hebben met elkaar genoeg voor een warme hap die uiteindelijk ook weer lekker smaakt.

Het is weer een mooie dag geweest, echt zomer in Zeeland.

Perkpolder – Koninginnehaven 01-08-2016 78 km. Bewolkt/zon/regen Z.W. wind 3.

Tot 7.00 uur regen en een kwartier later is het droog, dat valt weer mee. We fietsen terug naar de aanlegsteiger van het veer en pakken daar de route weer op. Over de dijk met zo nu en dan een beetje zon over het water - het is eb - prachtig om te zien.

Verder op lange recht stukken weg of dijk aangeplant met populieren die door de wind hun speciale geluid laten horen, typisch Zeeuws Vlaanderen. Mooi open landschap met toch wat meer bebouwing als gisteren, in Hulst drinken we koffie met natuurlijk weer wat lekkers en doen boodschappen voor de lunch. Voor de lunch moeten we onze stoeltjes uitklappen want de bankjes zijn hier wel erg dun gezaaid. In Sas van Gent doen we boodschappen bij meneer AH waar alles weer volop te koop is voor onze warme hap.

Camping Savooyaard bij Koninginnehaven ligt vandaag een stuk van de route want ook die zijn hier dun gezaaid. Een vriendelijk oude dame wijst ons een royale plek aan die gemarkeerd wordt door plastic melkflessen op een paaltje, zo heeft alles zijn charme. Het sanitair is eenvoudig en gedateerd maar keurig schoon en tot ons genoegen staat er wel een centrifuge, dat is fijn voor de dagelijkse was want dat scheelt enorm in droogtijd. Voor de 1e keer zetten we ons luifeltje op want er wordt regen verwacht en dat komt ook uit.

Koninginnehaven – Nieuwvliet 02-08-2016 65 km. Bewolkt/regen 19 gr. Z.W.wind 3-4.

Het regent en buienradar voorspelt niet veel goeds dus vertrekken we in de regen, nagekeken door andere campinggasten die ons- denken we- maar zielig vinden maar zo ervaren wij dat niet.

De route gaat door het Zeeuwse landschap over zandpaden en wegen met echte kasseien, de lucht is grijs het motregent en daar wordt je goed nat van. We hebben het idee dat we door een stuk land rijden wat niet bij Nederland en ook niet bij België hoort.

Later gaat het ook echt regenen dus besluiten we om maar ergens binnen te lunchen, in Sluis eten we lekker een broodje kroket waar we al dagen over gepraat hebben en het smaakt heerlijk. Reiny koopt nog even een noodregenjas want die van haar is zo lek als een mandje. In het -ondanks het slechte weer- drukke Cadzand doen we boodschappen en fietsen door naar Nieuwvliet.

Daar vinden we de grote en goed verzorgde camping Zonneweelde waarvan de naam vandaag niet toepasselijk is, zelden zo'n grijze natte dag gehad.

Nieuwvliet – Burg Haamstede 03-08-2016 74 km. Regen/bewolkt 20 gr. Z.W.wind 5-6.

Het heeft de nacht doorgemiezerd, we hebben dat nu al zowat 24 uur, maar bij het opstaan is het droog.

Dat is niet van lange duur en wordt het weer nat oppakken, volgens buienradar blijft het de eerste uren nat, dat klopt en met een harde wind tegen is het niet echt aangenaam. We gaan vandaag in Breskens oversteken naar Vlissingen dus kunnen we op de boot ieder geval even droog zitten.

Het kantoor van de havendienst ligt net voor Breskens, maar Reiny en Henk fietsen even door naar het centrum om daar camping gas en een echte nieuwe regenjas te kopen want zo'n noodjasje is met dit weer geen oplossing. Als we terugkomen heeft Ruud inmiddels kaartjes voor de overtocht gekocht en al snel mogen we aan boord.

Daar komt Ruud erachter dat zijn bagagedrager kapot is, dus de tieraps moeten weer tevoorschijn gehaald worden.

Waarschijnlijk is de schade ontstaan tijdens de vorige overtocht waar de fietsen vrij dicht op elkaar vast gezet zijn. In Vlissingen aangekomen waait het zo hard dat we moeite hebben om op de fiets te blijven. Het eerste stuk gaat bovenlangs dus daar heeft de wind helemaal vrij spel en later langs de boulevard is het niet veel beter.

Jammer, want dat is anders een leuk stuk maar nu zien er weinig van, het is echt bikkelen. Het blijft hard waaien maar gelukkig is het droog als we in het drukke Domburg aankomen, daar eten we op een bankje wederom broodjes kroket en horen we echt bij de toeristen die met dit weer ook hier wat vertier zoeken.

Met de wind in de rug -wat echt een verademing is- gaan we over de 9 km lange Westerscheldebrug een makkie. Voor Burg Haamstede krijgen we weer wat klimmetjes door het duingebied en dat is weer even wennen maar je wordt er wel weer lekker warm van. De route is vandaag heel afwisselend, echt van alles wat en ondanks dat het geen mooi weer is toch leuk.

We merken dat we in een toeristisch gebied komen, de eerste camping in Burg Haamstede is vol (niet fietsvriendelijk) maar gelukkig een paar kilometer verder is er plaats op camping Waverijn, een eenvoudige Vekabo boerencamping.

Wij zijn er weer helemaal blij mee en staan gelukkig achter een hoge heg wat uit de wind.

Burg Haamstede – Kijkduin 04-08-2016 77 km. Bewolkt/zon 21 gr. Z.W.wind 4.

Slecht geslapen door de storm, we staan wel achter een heg, maar ook onder hoge bomen die voor het gevoel van Reiny ieder moment op de tent kunnen vallen.

Gelukkig niet gebeurd maar als je in het donker in zo'n klein tentje ligt met zoveel lawaai kun je van alles bedenken. Met het fietsen is harde wind in de rug natuurlijk geweldig en is het over de dam langs het Grevelingenmeer een eitje.

In Rockanje een koffieadres en winkel te vinden is geen probleem en zo rijden we richting de Maasvlakte. Bijzonder om hier te fietsen; uitgestrekt met alleen industrie en toch goede fietspaden met stoplichten voor het vele vrachtverkeer en het gebied is veel groter dan gedacht.

We zijn Zeeland echt uitgeblazen en gaan met het veer over naar Hoek van Holland samen met o.a. een stel Chinezen die waarschijnlijk op de Maasvlakte werken. We zien dat er veel werknemers gebruik maken van deze verbinding want hier is natuurlijk veel werkgelegenheid.

Het is een fietsdag met grote verschillen; bos en duingebied, maar ook door het grote industriegebied te gaan is weer bijzonder. Na de oversteek fietsen we door het Westland en zoals we al hadden vermoed geen camping in Monster maar wel een Lidl voor de boodschappen om daarna voor Den Haag op de grote camping Kijkduin van de Roompot te komen. Dit is wennen voor ons, de grote receptie ligt ver van de ingang en is er druk, heel druk. We voelen ons gewoon een beetje verloren in deze mensenmassa, zijn dat helemaal niet meer gewend.

Wij krijgen 1 plek aangewezen voor ons vieren die zo klein is en zo dicht op de burens dat Henk en Reiny het naast gelegen stukje – wat er eigenlijk niet bijhoort – nemen.

Wij ergeren ons dat we zo worden weggedrukt, terwijl er om ons heen nog plek genoeg is. Wij staan tegen de bosrand waar geen streepje zon komt en waar een frisse wind waait dus zetten we onze stoeltjes maar verderop om het nog een beetje leuk te hebben. Jammer want we hebben wel de volle prijs betaald die ze ook voor caravans rekenen en dan voel je je wel behoorlijk bekocht.

Toch kijken we terug op een mooie fietsdag en lopen later nog even naar het strand waar nog steeds een straffe wind staat.

We hebben vandaag ook iets mee gekregen van de “Pokomongekte” en lachen nog even na over de volwassen mannen die alleen maar gefocust op hun telefoon en met extra stroomvoorziening in de broekzak op “jacht” zijn.

Kijkduin – Wijk aan Zee 05-08-2016 84 km. Bewolkt/zon/regen 23 gr. W.wind 3.

Rustige nacht, niks van gemerkt dat we op zo'n grote camping staan in het hoogseizoen dus uiteindelijk toch wel een fijne plek. De wind is minder hard dan gisteren en we hebben hem grotendeels achter dus peddelen we mooi door het duingebied met prachtige wolkenluchten. We zien twee damherten dus het plaatje is helemaal compleet; via Den Haag – Katwijk – Noordwijk grotendeels door de duinen komen we in Zandvoort en daar krijgen we nog onverwacht een dikke bui op onze kop. In de Kennemerduinen stoppen we voor ons broodje en genieten net als de voorbijgaande mensen van de omgeving en het weer, dat inmiddels is opgeknapt. Het is redelijk druk, maar gezien dat het hoogseizoen is valt het ook wel weer mee, iedereen is gewoon net als wij lekker ontspannen aan het fietsen, skeeleren of wandelen. Ongemerkt komen we in de provincie Noord Holland en fietsen over het grote sluizencomplex in IJmuiden, leuk om te zien. In Wijk aan Zee treffen we onverwacht een camping van het Nivon aan, we zijn er welkom en enthousiaste vrijwilligers ontvangen ons en maken ons wegwijs. Dit is wel even wat anders dan gisteren; ander type mensen, andere sfeer en dat maakt het onderweg zijn juist zo leuk. In het plaatsje is een supermarkt, dus wat wil je nog meer, we koken ons potje en hebben leuk contact met onze medekampeers. Ruud gaat de fietsen onder handen nemen, dus kunnen we morgen weer "gesmeerd" op pad. Wat kan het leven toch mooi zijn; fijne plek, leuke mensen, eenvoudige maaltijd en lekker slapen in je eigen kleine tentje. Top!!

Wijk aan Zee – Den Helder 06-08-2016 68 km. Regen/bewolkt/zon 23 gr. W.wind 2-3.

Als we opstaan regent het maar gelukkig bij vertrek is het droog en dat is fijn. Vandaag hopen we in Den Helder te komen maar dat is wel afhankelijk van de wind; we zien wel. Door een prachtig breed duingebied met lekker weer is het weer genieten, zo vroeg is het lekker rustig op de weg. Zo nu en dan hebben we een blik op de zee, hoe mooi kan het zijn. Via Castricum en Egmond aan Zee naar Bergen waar we op een terras koffie drinken en zien dat het druk wordt met fietsers en hippe scooters, het is een mooie stranddag. Wij fietsen verder door de duinen met pittige klimmetjes maar natuurlijk ook zoveel afdalingen. In Petten staat een dikke rij met caravans en kampeerauto's voor de camping, zaterdag is wisseldag, je moet er wat voor over hebben om hier te staan. Wij fietsen door naar het dorp Petten en halen een broodje die we gelijk op het leuke pleintje opeten. We kijken ondertussen naar de kinderen die in het water van de fonteinen spelen en zien het grote verschil, hoe klein ze ook zijn, de een wordt kletsnat en de ander houdt de kleding keurig droog. Wij stappen weer op en volgen de route richting Den Helder, de camping De Donkere Duinen is voor ons bekend van het rondje Waddenhoppen en we staan zelfs nog in het systeem sinds 2009. Er is plaats genoeg en genieten nog lekker even van het zonnetje.

Den Helder – Harlingen 07-08-2016 80 km. Zon/bewolkt/motregen 20 gr. Z.W.wind 3-5.

Het is lekker zonnig als we oppakken en gaan over de dijk buitenom met prachtig helder zicht, we kunnen zelfs Texel zien liggen; wat een prachtig gebied is dit. Het is nog heerlijk rustig en we hebben de wind in de rug, dus volop genieten. Den Helder voorbij krijgen we de wind wat tegen maar nog steeds prima te doen en zo gaan we richting de afsluitdijk. Nu krijgen we de inmiddels harde wind weer in de rug en dat is fijn want het raakt bewolkt en later met lichte motregen. In Hippolytushof drinken we koffie en genieten van het heerlijke gebak ter ere van de verjaardag van Marcel. Het is geen mooi weer maar toch zijn er wel veel mensen onderweg, dat zal ook wel komen omdat het zondag is. De afsluitdijk is voor ons een makkie met de wind in de rug, de teller staat zomaar op 30 km per uur; maar de mensen die we tegenkomen moeten echt worstelen om vooruit te komen. We realiseren ons dat je dan niet zoveel kilometers op een dag maakt, ja wij hebben echt mazzel.

Een paar kilometer voor Zurich krijgt Ruud een lekke band maar dat is door hem weer snel opgelost.

Lunchen is geen pretje met die harde en koude wind, daar ben je gauw klaar mee dus stappen we snel weer op voor de laatste 12 km. naar Harlingen.

We gaan buitendijks met nu de wind tegen dat gaat dus niet zo hard; 13/14 km. is net te halen. ANWB camping de Zeehoeve net voor Harlingen is gemakkelijk te vinden en we krijgen een mooi plekje uit de wind en het zonnetje komt er ook nog even bij.

Vanavond eten in het restaurant op de camping, want het is zondag en dan hoort dat erbij.

Harlingen – Pieterburen 08-08-2016 95 km. Regen/zon 19 gr. N.W. wind 5.

Het regent een beetje dus wachten we even voordat we vertrekken richting Harlingen. Hier doen we gelijk boodschappen omdat er waarschijnlijk weinig winkels aan de route zijn.

Met harde wind in de rug met zelfs weer een zonnetje gaan we langs de dijk met veel hekjes en heel veel schapen als gezelschap.

Met gemak halen we 25 km. per uur en genieten volop maar realiseren ons ook terdege dat we enorm geluk hebben.

Als we alle wind van de afgelopen dagen tegen hadden gehad waren we nog niet zover gekomen. We treffen nog een heel leuk koffieadres en kunnen op het beschutte terras lekker buiten zitten.

In Moddergat lunchen op een bankje bij het museum maar dat is niet echt aangenaam door de harde wind en het zonnetje laat zich ook niet meer zien.

Ons doel is Lauwersoog maar het gaat zo mooi voor de wind dat we doorgaan naar Pieterburen. De camping Boet'n Toen is ons bekend en dezelfde dame is er ook nog steeds; zij verteld dat er sinds de vorige keer dat we er waren veel veranderd is in het dorp, veel minder wadlopers en daardoor ook minder kampeerdere en zelfs de supermarkt is opgeheven, het hele dorp en ook de camping draait op vrijwilligers.

Jammer, wij zijn er vanuit gegaan om hier boodschappen te doen maar de supermarkt ligt 5 km. verderop en daar hebben wij geen zin meer in, wij bestellen broodjes die morgenochtend afgehaald kunnen worden bij het restaurant in het dorp.

Ruud vindt het echter geen probleem om nog 10 km extra te fietsen en gaat nog wel boodschappen halen. Wij gaan later in het dorp een pizza eten maar zien dan ook dat het een stuk rustiger is; de vorige keer was het hier veel levendiger. Later kletsen we nog even met onze buurvrouw op de camping, een ondernemende dame die lopend alleen op pad is. Wij zijn echter blij dat we samen in ons tentje liggen.

Pieterburen – Termuntenzijl 09-08-2016 60 km. Regen/zon 18 gr. N.W. wind 4.

Om 7 uur regent het hard dus blijven we nog maar even liggen maar het wordt gelukkig snel droog. We kunnen dus weer droog oppakken en gaan eerst langs het restaurant om de broodjes te halen. Reiny komt met 2 zakken naar buiten maar kijkt niet erg blij, ze voelt zich behoorlijk afgezet, kleine kleffe broodjes voor een hoge prijs; ja daar maak je geen vrienden mee. Via een leuk smal fietspad komen we weer bij de dijk en met wederom de wind in de rug in gezelschap van schapen en prachtige wolkenluchten is het weer genieten.

De vele hekjes neem je dan voor lief en de spetters schapenstront kunnen de pret niet drukken. Een dreigende bui ontlopen we net en zo peddelen we rustig naar het Eemshavengebied, groot en niet te bevatten wat hier allemaal gebeurt.

Tot onze verrassing een heel leuk en apart koffieadresje in de vorm van een onderzeer en een vriendelijke jonge man die lekkere koffie en gebak serveert.

De hele zaak staat vol met spullen die door de eigenaar opgedoken is uit zee, leuk om te zien en heel sfeervol. Later fietsen we weer over of langs de dijk met zicht op het eiland Borkum en genieten we van de voortreffelijk vliegkunst van de vele zwaluwen.

De knooppunten geven vandaag weer wat gepuzzel; ze zijn ook hier vernieuwd.

In Delfzijl doen we boodschappen en eten we ons wat kleffe "Pieterburen broodje" op.

Onderweg stappen we af om het verzwolgen dorp Odersum te bekijken met de veel besproken gestolen bronzen hand (er staat inmiddels een copie), het maakt behoorlijk indruk op ons.

We vinden camping Zeestrand in Termuntenzijl gemakkelijk want die ligt aan de route, wij krijgen een leuk priveplekje uit de wind, helemaal top. Het zonnetje komt ook steeds even kijken en het piepkleine buitje tijdens de tent opzetten is dan ook snel vergeten. In de avond lopen we nog even naar het dorpje maar het is koud en er dreigt een dikke bui dus zoeken we ons tentje gauw weer op en gaan vroeg naar bed want het is echt fris.

Termuntenzijl – Roelage 10-08-2016 80 km. Regen/zon/hagel W.Wind 3.

Het heeft veel geregend in de afgelopen nacht en het is behoorlijk fris maar gelukkig wel droog. Droog ingepakt maar we zijn nog niet van de camping als het begint te regenen. We gaan de dijk op, harde wind tegen en het regent behoorlijk en de temperatuur zakt naar koud. Dan is het even bikkelen en doorzetten op het uiterste stukje noord-oost Nederland (op de scheiding van Eems en Dollard) maar gelukkig na een half uurtje is het weer droog en komt gelijk de zon erbij, dat is gelijk een stuk aangenamer.

De route loopt door een vlak en weids landschap, de lucht is helder blauw met mooie grote witte wolken en hier en daar in de verte een grote typisch Groninger boerderij; een prachtig gezicht. We stoppen even om te genieten en dan ziet Ruud een schaap op de dijk die zich zelf heeft ingesloten; Ruud vindt dat zielig en gaat via de hoge trap naar boven om het schaap te bevrijden. Hij blatende schaap is Ruud dankbaar denken wij. In Bad Nieuweschans treffen we een Coop met koffiehoek en daar maken we dankbaar gebruik van.

Door een stukje bosgebied en later weer door een weids landschap is het volop genieten, zo'n rust. Een dikke bui met zelfs hagel verstoord even de pret maar we fietsen toch maar door omdat er geen schuilgelegenheid voor handen is. In Bourtange eten we ons broodje en dan merken we pas hoe koud en nat we zijn. Het is druk in vesting Bourtange, de toeristen zoeken met dit weer hier hun vertier, veel winkeltjes en restaurantje maar geen supermarkt. Op naar Sellingen en doen daar boodschappen en gaan dan verder op weg om de natuurcamping Slangenborg te zoeken.

Die is er wel, maar er staat een bord aan de weg dat het vol is, niemand aanwezig en geen telefonisch contact mogelijk dus maar weer opgestapt op zoek naar een volgende overnachtingsplek. Gelukkig in Roelage treffen we de SVR camping Roelage die te koop staat maar nog wel in bedrijf is.

Plek genoeg en de aardige mevrouw verteld waarom de camping te koop staat, al 20 jaar worden ze tegen gewerkt door de gemeente en dat belemmert de bedrijfsvoering zodanig dat ze wat anders hebben gekocht. Ze raakt er nog geëmotioneerd van als ze haar verhaal doet, jammer als men het elkaar zo moeilijk maakt.

Wij zetten ons tentje op en kijken terug op een afwisselende dag, het was koud en nat maar nu toch ook weer zonnig. Als de zon weg is wordt het fris en lopen we nog een stukje langs de vaart maar zoeken later toch de in de schuur gemaakte huiskamer op waar het wat aangenamer is.

Roelage – Vlieghuis Coevorden 11-08-2016 61 km. Bewolkt 16 gr. W/Z.W. wind 3.

Na een koude maar wel droge nacht kijken we nu naar een grote grijze wolk dus we verwachten veel regen maar het blijft droog, gelukkig maar want het is wel behoorlijk fris. We missen waarschijnlijk een bordje want in Ter Apel moeten we niet zijn en we gaan verder langs het kanaal naar Munnekemoer en daarna richting Rütenbrock (D) waar we ook de routebordjes weer zien staan.

Nergens een koffieadres en uiteindelijk vinden we in Zwartemeer een Spar waar we wat lekkers kopen om daarna zelf koffie te zetten. Onder de koepel van een muziektent staan we ieder geval droog maar de koude wind maakt het niet aangenaam. We krijgen het water haast niet warm, het is afzien, we kijken elkaar aan en zeggen dan; dit is niet echt leuk. We stappen daarom weer snel op om ons weer wat warm te fietsen, de route loopt door een mooi natuurgebied, jammer dat het zo grijs is. Wij zien ook weinig fietsers of wandelaars, wel wat mensen met een hond en dat is dan wel weer toepasselijk met dit "hondenweer".

Gelukkig treffen we in Schoonebeek een snackpoint en doen ons te goed aan een lekker broodje kroket met een patatje.

Er is ook een supermarkt en dan begint het ook nog eens te motregenen, daarom fietsen we snel naar de leuke Vekabo camping De Vlinder, 10 km voorbij Schoonebeek richting Coevorden.

De warme ontvangst doet ons goed na zo'n koude en natte fietsdag, met een lekker warm kopje thee van het aardige echtpaar fleurt zelfs zo'n dag weer helemaal op.

We krijgen een mooi plekje toegewezen op de leuk ingerichte maar natte camping.

Het luifeltje doet weer goede dienst want het blijft maar regenen.

Vlieghuis – Hardenberg 12-08-2016 60 km. Bewolkt/motregen 19 gr. W.wind 2.

Het is heel vochtig bij het opstaan – maar gelukkig niet meer zo koud – en de voorspelling lijkt aardig goed. Helaas, dat komt niet uit; het begint al snel weer te motregenen. In Coevorden doen we boodschappen want we komen waarschijnlijk geen enkel plaatsje meer tegen. En dat klopt, we fietsen door open landschap met hier en daar wat bebouwing en de grens loopt hier in een punt Duitsland in, beetje niemandsland. Gelukkig treffen we in Radewijk een leuk rustpunt bij een boerderij met lekkere eigen gebakken koek en cake. Er is gelukkig een afdak en zelfs ook een keurig toilet, maar het lijkt allemaal wat troosteloos door het weer.

De boer komt nog even een praatje maken en zegt ook dat er weinig mensen onderweg zijn. De route loopt kort langs de grens met soms een vaart ernaast, niet erg spectaculair maar we krijgen wel een beetje het gevoel dat we op bekend terrein komen. In Kloosterhaar maken we foto's van het punt waar de route is begonnen en waar we nu weer eindigen. Altijd weer een bijzonder moment, we zijn er een beetje stil van als we in een bushokje (droog) ons broodje op eten.

We fietsen door naar Rheeze-Hardenberg voor de laatste overnachting van deze tocht. Nicht Margé Hans heeft voor ons gereserveerd en dat is maar goed ook want camping De Esrand van de familie Hekman staat vol. Dit is een toeristisch gebied waar veel vaste gasten komen vanuit hun geloofsovertuiging, iedereen kent iedereen maar ook wij worden leuk ontvangen. Vanavond gaan we naar bistro De Rheezerbelten van de familie Hans voor ons afscheidsetentje en dat wordt vast goed en gezellig. We worden hartelijk ontvangen door de familie, het is er druk, het terras en het pannenkoeken gedeelte is goed bezet. Leuk om het eens vanuit deze kant te bekijken hoe iedereen zo goed hun best doen om de gasten het naar de zin te maken. In de bistro genieten we van het heerlijke eten, de attente bediening en van onze lieve familie. Hier kun je trots op zijn! We hebben samen plezier en kijken terug op een mooie tocht rondom Nederland. Op de camping is het rustig en ook wij duiken op tijd ons tentje in.

Hardenberg – Zwolle 13-08-2016 40 km. Bewolkt. 20 gr. W.wind 3.

Met de zon op de tent toch weer vroeg opgestaan, we hadden bedacht om wat later te vertrekken maar om 8.45 uur zijn we alweer op weg. De zon heeft er geen zin in, die verstopt zich al snel achter de wolken en dan is het gelijk frisser. Henk weet hier goed de weg en zo gaan we binnendoor naar Ommen waar we lunchboodschappen halen en in Dalfsen stoppen we voor ons dagelijkse koffie met gebak.

We vervolgen de rit langs de boorden van de Vecht, jammer dat de zon zich niet meer laat zien want dan is alles nog mooier.

We hebben de wind tegen maar al snel zijn we in Zwolle en dat betekent; einde van deze tocht. We eten ons broodje en beseffen dat ieder weer zijn/haar weegs gaat; na 4 weken zo intensief met elkaar optrekken is dat altijd weer een vreemd moment.

We kijken terug op een mooie tocht rondom ons mooie Nederland, iedere provincie met zijn eigen kenmerken. Bossen/duinen/dijken/pittige heuvels/velden en schitterende natuurgebieden maar ook de kasseien in België en het lekkere Duitse gebak, wij zullen er met genoeg aan terug denken.

Lia en Ruud pakken de auto in en op en dan nemen we afscheid van elkaar.

Het is en was weer goed en gezellig en we kijken dankbaar terug op de afgelopen tijd. Wij zijn alle vier dankbaar voor de goede gezondheid en de mooie ervaringen die we met elkaar weer beleefd hebben. Natuurlijk zijn we ook blij dat we weer gezond thuis zijn gekomen.